Kol Soteh



לתאריך: 17/6/2016

גליון מספר: 080

עלון בלתי תלוי מיסודו של <mark>משה בן-חיים ז"ל ודני נמלי יי</mark>בדל לחיים ארוכים An independent magazine established by the late **Moshe Ben-Chaim**, RIP and **Dani Namali**, long may he live



12/3

בל סוטה יצני קציר

This week's Editorial:

Victor Ben-Reshef, Dalia Zaltzberg, Gideon Levi, Dudu Palma, Yoram Benhaim, David Ellman

המערכת לשבוע זה:

ויקטור בן-רשף, דליה זלצברג, גדעון לוי, דודו פלמה, יורם בן-חיים, דוד אלמן

יתן להגיע לכל עלוני "כל סוטה" החל מהראשון ב- 5/11/1976 ועד היום, זאת על ידי לחיצה על הקישור. בתחתית המלבן הירוק. ניתן גם לסרוק את הסמל משמאל באפליקציה מתאימה בנייד.



אתר ארכיון "כל סוטה" "Kol Soteh" Archive site

http://www.d-ellman.com/divrei/other/soteh.html

אז מה יש לנו? השבוע ב"כל סוטה"



ישנן חלוקי דעות העולות וצפות, לגבי העיתון עצמו, החל בדרישה לצינזור כזה או אחר, מחיקת כתבות, ועוד.... הערות העולות בעיתון עצמו.

מאחורי הקלעים, כלומר במייל אישי או דיבור ברחוב יש חלוקי דעות בקשר לרמת העיתון, לרמה של כתבה זו או אחרת, לגבי השפה ועוד.

מבחינתי, סיעור מוחות בכל נושא העולה בראשו של קורא כלשהו, הוא מבורך, גם אם איני מסכים לדעת הכותב.

מילה לאלה שכן כותבים, ראשית, תבורכו על עצם הכתיבה. ועוד מילה בנושא הטכני. קבעתי את יום רביעי בלילה כמועד אחרון להגשת כתבות לאותו השבוע, זאת מהסיבה הפשוטה שאני רואה צורך "להעמיד" כתבות בצורה כזאת שימשוך את הקורא לפחות להציץ בכותרת.

אני מקבל בלוקים כתובים בצורה כזאת שאני אישית הייתי ישר מדפדף הלאה. משום כך אני משקיע בהכנסת רווחים, העמדה בצורה שתמלא את העמוד בצורה מכובדת, הוספת איורים ואייקונים נייטרלים עד כמה שניתן. אני בהחלט לא נוגע בתוכן עצמו ולו רק לצורך הגהה.

אם רצונכם ב"צורה" ספציפיט של הכתבה שלכם, אנא בצעו זאת בעצמכם או אימרו לי במפורש "אל תיגע!".

יחד עם זאת אל תטעו, אני נהנה מהעיסוק בעיתון.

ביום שלא אהנה מזה, אפסיק להוציא אותו. זאת הבטחה!!

מתוך האמור לעיל אני אומר שאשמח לבקורת או תובנה כלשהי ובהחלט אתייחס. לא תמיד אקבל את הבקשות השונות לשינוי כזה או אחר אבל אתייחס, זאת אני מבטיח!

זהו, קצת כבד לי הקטע הזה, צריך לחזור דחוף לפינת האסלה.

בברכת חברים, ידידים, שונאים או סתם אדישים - שיהייה בכייף!!

דוד אלמן

telcomm@kfar-hanassi.org.il לקישור כלשהו יש להשתמש בכתובת:

For any contact use the address: telcomm@kfar-hanassi.org.il

פרורים מהאסלה



חג השבועות בכפר

בשבת האחרונה חגגנו כהרגלינו, את החג באמפי ובבריכה. הופעות, שירה, ריקודים ואוכל..... אוי כמה אוכל!!! תמונות מהערב ניתן לראות בקישור בשורה הבאה:

כאן נמצא הקישור לתמונות ערב שבועות

במידה והקישור אינו פועל מסיבה כלשהי הקישו את השורה הבאה בדפדפן:https://goo.gl/photos/ZDjY1AVcb6UcYbp56

עובדות שאולי אינכם יודעים!

מספר הנמלים בעולם הוא בערך 1.6 מליון על כל אדם חי! משקל כל אותן נמלים שווה בערך למשקלם של כל בני האדם.

הארמדילו תמיד יולד רבעייה!

לתמנון יש שלושה לבבות!

בין צפון קוריאה לנורווגיה ישנה רק מדינה אחת!

. האדם הראשון שהשתין על הירח היה באז אלדרין!

גוף האדם מכיל בערך 100,000 ק"מ של כלי דם!

השם הכי נפוץ בעולם הוא "מוחמד"!

! המסקנה מכל האמור לעיל הוא: אני אוהב גלידה וניל



"שתול" של "כל סוטה") אלא ("שתול" של "כל סוטה") בסיום הקריאה, לא לשכוח להוריד את המיים! - תודה



Responding Yoram / Barak Ben Reshef

Yrm,

I think that you should reread Deutch's book... No, I've not read it but from your citation and the cover blurb it's not hard to figure out what it's about.

You criticize Uri for thinking everyone in the mess that is the Israel/Palestinian fiasco is right. In fact everyone is right and wrong.

The reasoning here is simple and a priori, that is without knowing the facts of the case we can assume that the various positions, ideas, etc. are right and wrong. Simple. If every increment of wisdom only brings us to the threshold of the infinite (actually, I prefer the indeterminate...sorry I have problems c cognizing infinities, eternities, and the like), then, while wisdom suggests that we are right, the indeterminate suggests that for some yet unknown reason we are surely wrong.

Which brings up another issue. If we cannot know if we are absolutely right or wrong, then absolute Truth belongs only to true believers who as I more or less hinted above are always wrong.

How else can I help you?

Victor (Baraq) Friedlander (ben Resheph) 09/06/2016





אז מה היה לנו? / דוד אלמן

דבלתי מייל המודיע לי ש"*הכתבות השבוע אנאמיות*". עם כל הכבוד, אני מודיע שאם הכתבות אנאמיות זה בגלל שמי שקרא אותם החליט שהן אנאמיות ותו לא. כמו כן, אין שום דבר רע באנאמיות אם זה מה שהכותב רוצה או יכול לכתוב או שהקורא קורא ומבין. זה כל מה שיש לי לומר בנושא זה.

אהבתי את החידוד שלך, אבי, המגדיר את ביביהו כ"שבשבת". הגדרה די קולעת הייתי אומר. ההגדרה של "ביבי והשרפאן" בכלל גלגלה אותי. אבי, יש לך איזו שריטה מעולה במוח. מי יודע, אולי המכה בראש עשתה לך משהו טוב?

ורם, דבריך צריכים תיקון קטן. זה לא שלא עניתי לדני, אני לא עניתי לו כפי ש**אתה חושב** שאני אמור לענות. אני לא רואה צורך מיוחד לדשדש בכל מיני פילוסופיות אלא אם כן זה באמת לצורך התפלספות, ואני אוהב להתפלסף. מבחינה פילוסופית, דיבורים על נושא כאוב ומעשי, יהיו עובדתיים ככל שיהיו, הם בסופו של דבר רק דיבורים. קישקוש בקומקום עד כמה שיהיה ערב לאוזן, הוא עדיין רק קישקוש.

כל סוטה" מבחינתי, אינו מתיימר לפתור בעיות עולם אלא לכל היותר להעלות אותם לסיעור" מוחות. את סיעור המוחות שלי לגבי כתבתו של דני, העליתי כפי שאני רואה את הכתבה. אם עניתי או לא זה ממש תלוי את מי שואלים. אני מבחינתי עניתי. ולגבי הנושא עצמו.... עם או בלי הכיבוש, חלק מהפלסטינאים, והחמאס בראשם, שואפים לחסל את מדינת ישראל. לא מציע לאף אחד לקרוא את מגילת החמאס בנושא, זה עלול

להרוס את הפנטזיה האוטופית של החולמים בהקיץ.
גבי גאווה לאומית - גאווה היא משהו שביותר מדי מקרים הורסת כל חלקה טובה

באנושות. הרבה מלחמות פרצו בגלל גאווה. מלחמות אחרות נמשכות מאותה סיבה. אבל מי שאין בו ולו קמצוץ של גאווה - שיקום. מה? אף אחד לא קם? אין מה לעשות, כנראה שזו באנושות ב"מונובב"

האנושות ב"מיטבה".

אהבתי את מה שכתבת, אבישי. למדתי לאחרונה (כן, באיחור רב מאד) שהשליטה היחידה שיש לי בחיים היא על מעשיי שלי ולא על של אף אחד או שום דבר חיצוני. החפירה העצמית נחשבת עד היום במקומות רבים לתופעה של חולשה, או לחילופין של אגואיזם. שניהם נכונים.

לגבי **חולשה**, הלוואי שאהיה מספיק חזק כדי להיות חלש!

ולגבי **אגואיזם** - אגואיזם במובן של הפניית הכל אל עצמי ולא החוצה יכולה להיות שלילית כמובן ואת זאת אנחנו בדרך כלל רואים. היא יכולה להיות גם חיובית מבחינת חוסר שיפוט של אחרים, הפניית המבט פנימה במקום אצבע מאשימה החוצה.

"שתו לי, אכלו לי" יכול לשרת את הקורבן ולחזק אותו ככזה אבל הדבר היחיד שבאמת ניתן לשינוי הוא הדברים הנמצאים אצלי פנימה.

אחד הכלים הכי חשובים לי שקבלתי בשנתיים האחרונות הוא היכולת להביט במראה ולקלוט שזה אמנם אני, גם כשזה לא מוצא חן בעיני!!



הרשו לי להודות: / דליה זלצברג

- לקהילת כפר הנשיא שלפתע החליטה שתפקיד מנהל ומשק מותנה בקדנציה (חבל שזה לא נאמר במעמד סגירת חוזה העסקה עם בעל התפקיד) ומעניין שקודמו בתפקיד מילא קדנציות רבות לפני ואחרי 2005 ועדיין עובד (כן ירבו השנים עד 120).
- להנהלת כפר הנשיא שדאגה שאורי יסיים את תפקידו (אם כי הייתי מצפה שזה
 ייעשה במעט כבוד, בפועל זה נעשה בצורה מבישה ומעליבה את הקהילה שבחרתי
 להיות בה חברה).
 - צר לי בשביל קהילת כפר הנשיא כי שיקול סיום הקדנציה היה על רקע אישי ולא מקצועי.
- ולמה מודה אני לכם, כי בפועל קהילה חכמה אחרת לקחה את אורי לאותו תפקיד ובקהילה זו שזה לא ביתו זוכה אורי לכבוד והערכה, לשכר ותנאים מכובדים, לתמיכה והמון פרגון אפילו בעת מחלתו הקשה כאשר מביתו שלו אפילו לא זכה לטלפון אחד מכבד, למעט האחות שעשתה את תפקידה באכפתיות ודאגה.
 - כמי שבעברה הייתה אחראית על 15 קהילות, תרשו לי להגיד לכם שגם בטעות זה
 לא בושה להודות. ומרגע זה מבקשת אני שהנושא ירד מסדר
 היום תנו לנו לחיות את חיינו בשקט ובשלווה.

התמקדו בעיקר ולא בטפל - ובאייך חוסכים לביתנו הוצאות מיותרות הנובעות מאגו ולא משיקולים מקצועיים.

בברכת וחג שמח

דליה זלצברג



אבא שלי מתהפך בקברו! / גדעון לוי

לחברי הקיבוץ ולקוראי כל סוטה שלום!

מבלי לדעת את כל העובדות במלואן אני רוצה להצטרף לעמי בן צבי ולקריאתו להנהלת הקיבוץ להתחייב לנהוג בשקיפות מלאה כשהמטרה העיקרית היא לשמור על זכויות החברים ,הוותיקים ועל זכויות יורשיהם . אני אישית נתקלתי בהתנהלות לא ראויה של חוסר שקיפות בין יורשים להנהלת הקיבוץ שלא הותירה לי ברירה אלא להשתמש בעורך דין .

אני מבקש להזכיר לכל החברים והתושבים ובעיקר לאותם אנשים שלא הכירו אותנו את בני המשק שעזבו . אנחנו רואים את קיבוץ כפר הנשיא בתור ״ **הבית**״ המקום שגדלנו בו עם תחושת שייכות. המטרה שלנו היא להיות שותפים ,לעזור, לתמוך ולתרום לקהילה הקטנה של כולנו !

זה מביא אותי לנושא של **בית ספר לכדורגל לילדים בכפר הנשיא** . לפני מספר שנים מצאתי דרך להחזיר לקיבוץ , לקהילה, לילדים, בצורה שדיברה אלי ובצורה שאני בטוח שהורי היו גאים בכך. החלטתי לעזור ליורם עומר להקים בית ספר לכדורגל לילדים בכפר הנשיא . בלי יותר מדי דיבורים יורם הביא קבלות של עשייה והרעיון קרם עור ונידים

ההצלחה הביאה אותנו לדיבורים ותוכניות של השקעה במגרש , יציעים חדרי הלבשה ובקיצור להתחיל לחלום על דברים שרק השמיים הם הגבול !!!

לפני שבוע קיבלתי מיורם מכתב (מצורף למטה) שהוא הולך להעביר את כל הפעילות לקיבוץ עמיעד.כל זה בעקבות בעיות אין ספור עם הנהלת קיבוץ כפר הנשיא . מבלי להיכנס לפרטים על הרגשותיי בנושא שאלתי את עצמי את השאלות הבאות :

- חסרה אדמה למגרש בכפר הנשיא?
- ? חסרים ילדים ונוער בכפר הנשיא
- חסר אדם רציני שירים את הנושא?
 - ? חסר מימון להשקיע
- חסרים ילדים בטובא ואפשרות לשיתוף פעולה חינוכי חשוב ומהותי בנושא של דו קיום בחברה הישראלית?
 - מה צריך יותר לפעילות קהילתית וחינוכית שתורמת לאיכות חיים בקהילה?

? מי זה בהנהלת הקיבוץ שגורם למפעל חיובי וחשוב זה לעבור לעמיעד

מי זה אותם אנשים שלא מבינים שעל הדרך הם ממשיכים בהתנהלות שלא משרתת את הציבור הקהילה ופוגעת בילדים של כולם !!!

?...דאם אני רוצה להשקיע במפעל שיקום בעמיעד

להתראות בשמחות גדעון לוי

רצ"ב מכתב שנישלח אלי מיורם עומר לפני שבועיים וכמה קישורים בנושא

מה שלומכם?

הרבה זמן עבר מאז רצית לכתוב לך.

ככל הנראה אפסו הסיכויים שהחברים בקיבוץ יושיטו יד לטובת המגרש עליו חלמנו.

כך זה נראה היום. מה יקרה מחר? רק אלוהים יכול לדעת.

בכל מה שקשור לחבורה המנהלת כיום את הקיבוץ, אני הרמתי ידיים.

מסתבר שאין עם מי לדבר ואין מי שבאמת רוצה.

כמי שחשובה לו הגשמת החזון לטפח את הדור הצעיר, בכדורגל ובכלל, ולצד זה, גם הרצון לפרנס את משפחתי בכבוד.

ראיתי לנכון, אחרי אינספור מחשבות, להעתיק את פעילות בית הספר לכדורגל, מכפר הנשיא לקיבוץ עמיעד, זאת החל מה-1 בספטמבר 2016.

זה כואב, מרגיז ובלתי נתפס, אך זה המצב.

בחשיבה רחבה, אני יכול לברך על זה. המגרש בעמיעד עומד בדרישות, יצטרפו עוד ילדים, בקהילה שם קיבלו אותנו בשמחה.

ועל פניו נראה כי מעז יצא מתוק.

הקבוצה החדשה תיקרא GALIL UNITED ותקלוט ילדים מכל אזור הגליל. לפני סיום: אנו בעיצומה של ליגת הקיץ ולאחר 5 מחזורים, 3 לסיום, אנו במקום השני, רגע לפני הפיינל-פור. הילדים, ההורים ואני, עוברים חוויה מדהימה.

> ועכשיו לשאלת השאלות: האם אתה ממשיך איתנו? מבחינתי, אתה השותף האולטימטיבי.

לך זכות ראשונים, להמשיך ולהיות האיש מאחורי הפרויקט המדהים הזה. אשמח באם תישאר, תתמוך בנו ותלווה אותנו מרחוק וקרוב. תודה גדולה, תמיד. בשמי, בשם הילדים וההורים.

כמה קישורים לכתבות בנושא:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4808700,00.html

http://g-news.co.il/2016/05/%D7%A9%D7%A2%D7%A8-/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F



אושר / דודו פלמה

הַבּּקֶר כַּפָּה דַּקּוֹת לְאַחַר שֶׁהַשֶּׁמֶשׁ זְרְחָה וְהַטֵּל נָח עוֹד נוֹצֵץ עֵל הָעֵשֶׂב שֶׁבְּצֵד הַדֶּרֶךְ, כְּשֶׁעְבַרְתִּי לְיָד הַמִּסְלָעָה שֶׁלִּפְנִי בֵּית הַקְּבְרוֹת, הַזָּקִיף שֶׁל שְׁפַנִּי הַסֶּלֵע, זֶה שֶׁנִּרְאָה כְּמוֹ גָּנָרַל אֶשְׁבּוֹל, הֵנִיד בְּרֹאשׁוֹ לְשָׁלוֹם כְּשֶׁעְבַרְתִּי עַל פְּנִיו, אֵיזֶה אֹשֶׁר.



תמונה שווה 1000 מילים A picture = 1000 words





תמונה שווה 1000 מילים A picture = 1000 words

ישראל הזום תעלם תור במסשה משלם





הופרדו בלידתם בכוח- התינוק משמאל נחמף ואומץ על ידי משפחת לב בגרמניה. באורח מופלא שניהם מאמנים כיום

ON POLITICS AND MADNESS / Yoram Benhaim

Rafael Thank you for your kind words, although i doubt that they describe me as i really am it is still nice to read. I followed Mandela's life story and i strongly believe he is possibly the greatest leader of any people throughout written History. South Africans are very lucky to have had such a person in their midst. i am not sure i understand your Dualism Vs. Monotheism. Which dualsim are you discussing: Religious? Philosophical? Psychological? and how exactly is monotheism better, or in your words: "By contrast, people that embrace Monotheism take on responsibility for their own fate seeing this as a necessity for a moral life" -- lost you there Rafael. Biblical Jews, Christians and Muslims all monotheist religions have killed in the name of their God uncountable amount of people and are responsible for more atrocities than Genghis khan. Please clarify.



This is me when i am happy.... kind of.

Mr. D is right about the seriously fucked up political system in Israel and the reason is a simple one. Among the Democracies of the world Israel is the least representative of the people due to the fact that a very small amount of voters can become a party in the Knesset and so the majority of voters never get their wishes since it is always compromised by the minority parties that are part of the ruling government that must include them to become a majority. If you have ten or more parties each one can have a large voting power just because they are needed to take the largest party over the sixty members required in a 120 member Knesset.

The USA system is not much better when a state with 650 thousand residence such as Alaska has the same representation in the Senate as New York or California with some 30 million residence each. As far as i am concerned no system is full proof and the only real solution is in Education especially Civic education.

Both you and i will be long gone before any of this changes and i consider the Labour party under Ben Gurion and later Golda Meir responsible for this messy shit and to add insult to injury they are also responsible for the occupation of the West Bank and Gaza and the moral decline of the nation as a whole.

The USA has gone mad a long time ago. A few hours ago a lone crazy asshole killed 49 people and injured more than 50 others. Just going to a club or school or walking the streets in this berserk land could mean the end if your life and it boils down to one major issue that has been haunting this country since it was founded in 1776. GUNS! most americans including Democrats and many progressive liberals believe in the right to bear arms as a natural right of every american and it has been established in the amendments to the constitution.

According to the published statistics the USA experiences a mass shooting once EVERY DAY!!!! Yes every day and it is not a problem of religious fanatics but the fact that in many states any lunatic can purchase a gun and in some states even a tank if so they wish. Some 89 people on average die every day in the USA from gun violence.

The country is very sick, all you need is watch TV for a few minutes to realise how low and stupid it has sunk. Reality shows, fast food ads, 40 millions living in poverty as bad as some third world countries, gun violence, racism, bigotry, Corporations that are pure evil, Supreme court that half its members are complete idiots, health system that kills thousands of people every year, simply due to the fact that they can not afford the cost of hospitals and medicine, Congress that is run by Republicans that their one and only mission is to take power at any cost even if it fucks up the country..... and on and on and on.

If you wish to validate the notion that humans are their own worst enemy in a country that has all it needs to be great but is not, just look at the american people. Not that the rest of the world is doing any better! There are small pockets of sanity though very rear and mostly invisible, but they give me hope that maybe before it is too late we can pull ourselves out of the scum we created and bring sanity into our lives - AMEN.

Yoram Benhaim.





הגלריה ואני / דוד אלמן



בקרתי בגלריה שבה אחד האומנים יצר עבודות מבוססות על גדרות. גדרות כפי שאנו מכירים סביב כביש המערכת.



אז ככה, ראשית אני חייב לומר שאין לי סבלנות לגלריות. כשביקרנו בארופה אי שם בעבר הגענו לצרפת למוזאון הלובר. אני כבר הכנתי עצמי ליום כזה מעפאן וכשנודע לי שהמוזאון סגור, הדבר היחיד שעלה בראשי זה "יש!!".

האמת, זה לא רק גלריות, זה נוגע בפעילות פאסיבית בכלל. אני אוהב לנגן למשל אבל לא יושב במיוחד לשמוע מוזיקה, אני אוהב ראגבי אבל כמעט לא ראיתי משחקים. אני אוהב לכתוב אבל לא מת על קריאה. הרצאות והצגות.... רק לישון..... וסרטים... יופי של סם מרדים.

נו בסדר, אז מה אתה רוצה להגיד בכל זה? תגיד כבר כי אנחנו משתעממים.....



או קיי, אל תטילו ביצה !! (תרגום עייף מאנגלית).

▶שבנו כולנו בגלריה ושמעהו הסברים מפי אוצרת התערוכה על האומנים שהציגו את יצירותיהם במקום. הרגשתי שהעיניים שלי הולכות ונעצמות ופחדתי שאפלוט איזו נחירה פומבית כזאת, מצד שני לא היינו רבים כל כך והיה קשה להסתלק מבלי לפגוע ברצון הטוב של המארגנים. חפשתי ומצאתי משהו. עמדתי ליד כל יצירה וחפשתי "טעויות", ומצאתי די הרבה!! הדבר אכן העיר אותי. הינה אני בתערוכה ואפילו יוצר קשר עם היצירות על הקיר. לא האמנתי שאגיע למצב כזה. לא האמנתי שאגיע למצב שבסופו של דבר נהניתי מביקור בגלריה!!!

יש לי רק בקשה: אל תספרו לאף אחד. זה יקלקל לי את התדמית.





תמונה שווה 1000 מילים A picture = 1000 words



INTE 212

What about Monotheism? / David Ellman

Rafael, in response to your article I found it proper to use the English language. After all we are in the business of discussing things and trying to understand one another.

Monotheism by definition is faith in one single entity. Monotheism is probably the only thing that is common with the three main religions: Christianity, Islam and Judaism.

You also mentioned Dualism which from my understanding of your article, is a system where there is always someone to blame. Someone else. Anyone but me. For me Dualism is the lack of ability or intention to take responsibility for one's life. It is the unwillingness to accept the image in the mirror as myself.

You tie this in with Monotheism being a way out of the dilemma of Dualism.

That last part is beyond me. I do not see the connection.

There are many millions on this planet who are officially Monotheistic followers, most of whom belong to one of the three religions I mentioned above. Yet history shows us that being Monotheistic does not stop cruelty, wars and other atrocities. Crusader wars were "in God's name", for instance. Extreme Islamists are responsible for much of today's terror activities in the world. Extreme Jewish sect are responsible for many savage acts such as burning people alive or assassinating our Prime Minister.

So Monotheism as such is not a safeguard against cruelty and wrong doing in God's own eyes.

It takes more than believing in God to be a positive good person.

God gave us this apparatus we like to call "A Brain". I believe He did that so we wouldn't be robots and automatons. He gave us what we call "Free choice". The reason HE did that was so that we would come to Him on our own decision, as free agents if you will, as opposed to sheep who follow a Shepard blindly. We sure made use of that "free choice" gift, Cain started that by killing his own brother Able, and we haven't let up since.

What I am saying is that Monotheism is not a cure. It is an opening for mankind to see straight and take responsibility for it's actions. Yet it does take an action without which Monotheism is useless.

Now I know you to an extent and I'm sure you have a point behind mentioning what you mentioned, yet that point alludes me. So if you could expand on that I would be grateful.

משהו מהעבר / דוד אלמן

בעוונותי אני סורק כל דבר שזז בכפר הנשיא וכך הגעתי לאחרונה גם לעלון חברת הילדים בשם "נשיאים".

לא אלעה אתכם בכל מה שכתוב שם. בהחלט שווה קריאה אבל לא כאן המקום. בעמוד השער של עלון מספר 8 מתאריך 27 לינואר 1969 מצאתי שיר קטן שמשום מה משך את תשומת ליבי.

שיר קצר בן מספר קטן של מילים שנכתב כך:-

דף לבן שבו התחלתי" הפך פתאום מלא. מלא מילים... מלא בתוכן... אך בי הכל עוד ריק"

(ההדגשים והצבע הם שלי)

-:ראה כך

לא יודע מה אתכם.... לי השורה האחרונה עשתה משהו בבטן.

תודה לך יורם.





נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם Nostalgia Ain't what it used to be

בתמונה כאן אנו רואים (משמאל) את ג'וני טנא, ג'ין פינקוס, מיכאל כהן, זמי בן-צבי, אורי גורן (באמצע) ורודה גולדמן (למטה).

הילדים הקטנים על כתפי המבוגרים, הם כיום סבים וסבתות!! (חלקם לפחות)

מי מזהה את הילדים?



נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם Nostalgia Ain't what it used to be

על פי הילדים אני משאר שהשנה היא 1952-3.

בתחתית התמונה רואים (משמאל) את טוביה אשתמוע, דני נמלי, עמי בן-צבי, יוני בן-חיים, מישהו(?) ואורי גולן.

מעליהם (משמאל) יפה עבאדי, צפניה מיכאלוב, שמואל אזוגי, רות שלמה, ולא מזהה את השאר.

בין המבוגרים אני מזהה את שמעון בן-יהודה, אשר וולפיש, הלן לוין, נטע אלמן, צבי ומאי אבן-פז. זהו.....

מישהו מזהה עוד?

